

USA CANADA



INFORMATIE-IDEEN-INSPIRATIE

MAGAZINE

NOVEMBER 2014

NATIONALE PARKEN

die je niet mag missen

**ONTDEK DE GEHEIMEN
VAN HET NOORDEN**



Het Wilde Westen



Fort Myers



**Van Florida
tot Yukon**

meer dan 80 bestemmingen



DE DEUR NAAR NOORD AMERIKA IS NU OFFICIEEL GEOPEND.

START VAN NON-STOP AMSTERDAM-TORONTO
GEDURENDE HET HELE JAAR.

Met ingang van juni 2015 start Air Canada een non-stop verbinding van Amsterdam naar Toronto welke het hele jaar zal worden aangeboden. U kunt ook gebruik maken van uitstekende doorverbindingen naar meer dan 100 bestemmingen in Canada en de V.S.

Voor informatie en boekingen kunt u uw reisagent raadplegen of bezoek aircanada.com

AIR CANADA  *Your world awaits.*

A STAR ALLIANCE MEMBER 



Best Airline in North America
five years in a row

VOORWOORD

Beste Noord-Amerika fan!

Op een schitterende campground zat ik afgelopen zomer bij het kampvuur. Het geluid van een stromende beek, het ruizen van eeuwenoude bomen. De gedachte ging door mij heen: „hoe kan ik dit overbrengen?”

Wat is het dat deze gebieden in Canada en de USA, die zo verschillend zijn, toch zo eigen zijn als je ze vergelijkt met onze Europese wereld. Canada en de USA hebben allebei heel verschillende charmes. Dat maakt ze zo eigen. Toch hebben ze veel gemeen, wat ze weer tot een ideale reisbestemming maakt en je keer op keer een ander stuk kunt ontdekken.

Velen van u kennen vast de eerste stappen naar de zon in Florida of New York, San Francisco en Vancouver. De grote bruisende steden. Maar er is nog zo veel meer. De ruige natuur is in beide landen heel verschillend. Vooral Canada heeft veel ongerepte natuur met het daarbij behorende

wildlife. Spectaculair als je het ziet, heel gewoon als je er met de locals over praat. „Tja, zo is het hier nu eenmaal.” Ook in de USA vindt u geweldige natuur. Heel anders van structuur maar zo indrukwekkend en divers.

Echt, de vriendelijkheid en openheid van de bewoners is opvallend en warm. Of u nu een drankje neemt bij Sloppy Joe in Key West of reist over de uitgestrekte prairies, door de Rocky Mountains, langs eindeloze kustroutes tot ver over de toendra en de Poolcirkel. Overal zijn er momenten dat u zich waant als ontdekkingsreiziger met het comfort van de hedendaagse manier van reizen.

Het kampvuur dooft. Ik zoek mijn slaapzak op, kruip mijn camper in en morgen weer naar een mooi resort! Wat een waanzinnig continent met ongekende mogelijkheden!

Karin L.M. Gomes-Caron

Directeur, ITN Marketing & Reismarkt organisator





BETOVERE FLORIDA

Vermaak en natuurschoon

Florida is het schiereiland van de overtreffende trap. De stranden zijn er op hun mooist. Net als de hotels, de amusementsparken, het uitgaansleven, de restaurants, winkels en de mensen. Gelukkig zijn er nog onontdekte pareltjes waar je even bij kunt komen van al dat prachtigs.

Aangekomen in Miami wordt u begroet door palmbomen, wolkenkrabbers en een heerlijke temperatuur. Het is de stad die we allemaal nog kennen van Sonny Crockett en Rico Tubbs, maar die nog zoveel meer te bieden heeft. Luxe winkelcentra, prachtige stranden, bijzondere wijken zoals Little Havana en niet te vergeten Rodeo Drive in het Art Deco District waar het gaat om te zien en gezien te worden. En met een kunstwijk die Coconut Grove

heet, zit het met de relaxte sfeer in Miami ook wel goed. Vanuit de drukte van de stad rijdt u met de huurauto zo de rust tegemoet. Bent u daar nog lang niet aan toe, dan zijn er legio opties.

Wie een middagje wil golfen kan kiezen uit ruim voldoende aanbod aan golfbanen. Wat entertainment betreft kan het niet op: Walt Disney World, Kennedy Space Centre, Seaworld, Universal Studios Florida of Bush Gardens. Er is letterlijk voor ieder wat wils. Of u nu met het gezin op reis bent, met uw partner of een groep vrienden.

EVERGLADES

Naast alle entertainmentparken, heeft ook de natuur in Florida veel te bieden. Mocht u de Florida Keys bezoeken, dan is het zeker de moei-

te waard om onderweg een stop te maken bij het Everglades National Park. Hier kunt u per airboat een tocht maken door dit wonderlijke subtropische natuurgebied en een wedstrijdje doen wie als eerste de grote Amerikaanse alligator ziet.

De Florida Keys bieden ook veel natuurschoon. Vooral ónder de zeespiegel. Rondom Key Largo, het grootste eiland van de Keys zijn prachtige koraalriffen en zo'n vierhonderd verschillende vissoorten. Het is een walhalla voor duikers en snorkelaars.

Ook is het mogelijk om mee te varen op een zogenaamde glasbodemboot zodat je toch kunt genieten van de bijzondere onderwaterwereld zonder er direct zelf deel van uit te maken.



END

■ Lekker luieren op Miami Beach



■ Fort Myers

Wie de Florida Keys ten volle wil beleven, mag Key West niet overslaan. Zorg dat u voor het donker aankomt, want de zonsondergang op Mallory Square staat absoluut in het lijstje van de mooiste én gezelligste zonsondergangen ter wereld.

De volgende dag kunt u verder mijmeren op het strand of lekker actief het water op om te zeilen, windsurfen, snorkelen of waterscooteren.

Als slotstuk van een schitterende reis zijn de stranden van Fort Myers of het eiland Sanibel ook een optie. Fort Myers staat bekend om zijn brede zandstranden die gelijkmatig de zee in lopen.

SCHELLEN

Pelikanen zijn uw strandgenoten en het is een van de beste plekken voor schelpenverzamelaars. In de luxe hotels, kleurrijke restaurants en gezellige bars kunt u zich ook na zonsondergang prima vermaken.

Is Fort Myers Beach te druk? Vanaf het vaste land van Fort Myers rijdt u via de Sanibel Causeway zo de rust van Sanibel Island tegemoet. Aangekomen in de groene oase wordt u verwelkomd door een bord met de woorden: 'Welcome on our Sanctuary Island'. Want zo denken de bewoners over hun stukje paradijs op aar-

de. Op Sanibel mag de bebouwing niet boven de palmbomen uitsteken en zoveel mogelijk in de stijl van het eiland gebouwd worden. Waar veel strandbestemmingen vooral rustgevend zijn of gezinsvriendelijk is Sanibel Island zo'n zeldzame plek waar alles samen komt.

FIETSPADEN

Hebt u als rasechte Nederlander de fiets mee of wilt u er eentje huren? Op Sanibel zijn veel fietspaden waardoor u hier prima per fiets het eiland kunt ontdekken. Pas alleen wel op wie u tegenkomt bij Alligator Alley.

Sanibel is zo groen en ongerept mede omdat het voor meer dan de helft bestaat uit beschermde natuurgebieden. De grootste daarvan is het JN Darling National Wildlife Refuge met 's werelds grootste wilde mangrovebos.

Van mei tot oktober komen de grote zeeschildpadvrouwtjes aan wal en leggen hier hun eieren in een kuil op het strand. Na zestig dagen komen de eieren uit en waggelen de kleine schildpadjes naar het water. Het is prachtig om te zien hoe de kleintjes massaal uit de kuil krui-
pen en de zee weten te vinden. Een mooier souvenir dan deze ervaring is nauwelijks denkbaar. •



■ Florida, eindeloos golfen

Camperen ideaal voor gezin

VERTROUWD EN ONTSPANNEN

Thuis ver van huis. Dat is de beste omschrijving van het gevoel dat je hebt als je een aantal weken met de camper door Canada en de VS trekt. Het belangrijkste is om alle bagage en boodschappen even een plek te geven. Zodanig dat de spullen niet door de camper vliegen als we de bocht om gaan. Maar als het mobiele home, letterlijk vertaald het mobiele thuis, is ingericht is het ook helemaal goed voor de vakantieperiode.

Onze reis begon in Calgary rechtstreeks te bereiken vanaf Amsterdam. Negen uur vliegen en je bent er. Als u zichzelf even een dagje extra de gelegenheid geeft om te wennen aan de nieuwe omgeving en tijdzone is een á twee dagen in de stad prima te doen.

De service van de camperverhuurder is goed geregeld want we werden opgehaald bij het hotel. Handig: want voor drie weken koffers is een aardige hoeveelheid. Zeker als de kinderen ook mee op reis zijn.

Bij de plaats waar de campers staan opgesteld is het een al vriendelijkheid. Er wordt niet gedaan alsof je alles al moet weten.

Duidelijke uitleg en instructies en alle tijd om niet alleen de spullen binnen te zetten maar ook om de



■ Middenin het bos uw eigen plekje

technische aspecten van de camper goed uit te leggen.

UITKIJKEN

Als alles helder is, kunnen we er vandoor. Oppassen en uitkijken want de camper is natuurlijk veel langer dan de personenauto die we thuis hebben. Vooral de bochten moeten ruimer worden ingestuurd.

Het mooie van camperen is dat u het zo luxe kan maken als u zelf wilt. En daarbij is er ruime keuze in gradaties van services op de campground. Van gewoon een plekje aan het meer zonder voorzieningen tot aan een volledig ingerichte standplaats met op een steenworp afstand een

ruim opgezette winkel, restaurants, douches en een fraai zwembad. En natuurlijk zijn er de faciliteiten die horen bij een zogenaamde full hookup. Wat dat laatste betreft zijn op de plek waar u staat zowel water als elektriciteit voorhanden en kunt u er zelfs nog uw afvalwater kwijt.

De eerste avond is het natuurlijk een beetje wennen maar eigenlijk wijst alles zich vanzelf. Aan de rand van een schitterende beek vonden we onze standplaats. En meteen is duidelijk waarom degenen die voor het eerst met de camper op reis gaan, er de rest van hun leven over hebben. Al is het alleen maar om de extra



■ Raften op de Flathead Rivier

zuurstof van de frisse, schone lucht die u gewoon in de longen voelt stromen.

Het comfort van de camper en de ongekende ervaring van de overweldigende natuur. Om u heen het ruizen van de bomen op een briesje en het geluid van het kabbelende



water. Een perfecte nacht. De beter uitgeruste campgrounds zijn allemaal toegerust met wifi en

dat is natuurlijk voor de kinderen aan boord belangrijk. Want ze kunnen zo appen en mailen met vrienden. Het biedt tevens de gelegenheid om de route uit te stippelen. Of om de eerste foto's op Facebook te zetten.

BONNEFOOI

Dat is het mooie van campervakantie. U hoeft niet per se van te voren alles te reserveren en vast te leggen. Hoewel het op de bonnefooi langs een campground rijden mogelijk is, heeft dat als bijkomend effect dat u er redelijk op tijd bij moet zijn om zeker te zijn van een staanplaats. Of om genoeg tijd te hebben om een andere te zoeken. Sommige zijn populair en kunnen geen plek meer hebben.

's Morgens even bellen biedt uitkomst en zekerheid. En wat meer armslag in de loop van de dag.

Als u een vast reisprogramma heeft, kan het van te voren boeken van een plek uitkomst bieden. Maar dan is het wel zo dat u op van te voren geplande tijden weer vertrekt.

Zo niet, dan heeft u weer de flexibiliteit om te gaan en staan waar u het beste uitkomt.

Van de Rocky Mountains was het onze planning om naar Yellowstone National Park te rijden. Een fiks aantal kilometers maar door de zeer comfortabele camper, de relaxte campings en het idee dat we eigenlijk in drie weken geen vast



■ Schitterende natuur onderweg

schema hadden, was er uitsluitend sprake van volledige ontspanning. Indrukwekkende natuur, schitterende wegen, Canada en de VS lijken wel gemaakt voor reizen met de camper.



■ Tussenstop aan het meer van Banff

Ook als u ergens langer wilt blijven, is het een uitkomst. Op onze reis was het uitzicht en de omgeving van St. Mary bij het Glacier National Park zo adembenemend mooi dat we er vier dagen zijn gebleven.

Niet alleen vanwege de plek, ook omdat het bergachtige gebied zo mooi is. En ook om aan de westkant van het Park naar de Flathead Rivier te gaan. Daar konden we uitstekend raften. Nergens gevaarlijk of risicovol. Zelfs de kleinere kinderen vonden het spannend en spectaculair. Hier en daar een stroomversnelling maakte de tocht enerverend.

De weg door het National Park met de postbus leidde onder meer naar de eeuwige sneeuw bij Logan Pass. Even eruit en rondkijken. Kort daarop was het weer warm bij de camper.

Zo vervolgde onze reis zich steeds weer. Kijken waar het leuk is en als het beviel even blijven. Anders de volgende ochtend weer verder. Steeds in behapbare etappes langs steden waar je nog nooit van hebt gehoord zoals Butte en Bozeman. Een ontdekkingsstocht met het hele gezin. Overdag van alles beleven en ontdekken en 's avonds in het inmiddels vertrouwde bed even npraten. Net als thuis. ■

NORTH & SOUTH DAKOTA VIEREN 125^E VERJAARDAG

Exact 125 jaar geleden, op 2 november 1889, werden North en South Dakota officieel de 39e en 40e staat van de Verenigde Staten van Amerika. Aangezien beide staten graag als eerste wilden worden toegevoegd, gaat het verhaal dat toenmalig president Benjamin Harrison de officiële documenten ongezien tekende zodat er geen bewijs is welke staat eerst was. North Dakota komt in het alfabet echter voor South Dakota, vandaar dat deze staat nu officieel als 39e en South Dakota als 40e beschouwd wordt.

NORTH DAKOTA

Onbekend maakt onbemind, dat is zeker van toepassing op deze Amerikaanse staat. Goed startpunt voor een bezoek is hoofdstad

Bismarck waar ieder jaar in september de beroemde United Tribes Powwow plaatsvindt. Tijdens dit kleurrijke spektakel komen leden van meer dan 50 stammen bij elkaar om met muziek en dans hun cultuur te vieren. Breng zeker ook een bezoek aan het schitterende (gratis) North Dakota Heritage Center dat op 2 november officieel geopend wordt. Voor prachtige natuur is Theodore Roosevelt National Park een aanrader. Het nabij gelegen Wild West stadje Medora is een prima uitvalsbasis voor bezoekers aan dit park.

SOUTH DAKOTA

Wist u dat een van de meest gefotografeerde plekken van Amerika in South Dakota ligt? We hebben

het hier natuurlijk over Mount Rushmore, de beroemde berg met de gezichten van de vier presidenten George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln en Theodore Roosevelt. Tegenhanger van dit monument is het nabij gelegen Crazy Horse Memorial dat ook een bezoek waard is. Unieke natuur vindt u in Badlands en Windcave National Park en de Black Hills. Voor motorliefhebbers is een bezoek aan de Sturgis Motorcycle Rally een absolute must. Volgend jaar vindt in augustus de 75e editie plaats en dat belooft een groot feest te worden. Kijk voor meer informatie over beide staten op www.wildwestusa.nl. ■

▀ South Dakota, Badlands



DE DAKOTA'S TRAKTEREN!

In ruil voor uw mailadres ontvangt u in de stand van Wild West USA een traktatie (zolang de voorraad strekt) en maakt u kans op een goed gevulde Dakota Goodie Bag!

WILDE WESTEN COWBOY COUNTRY

Na een lange rit in de auto is het tijd om even bij te komen. Het is einde middag en u neemt plaats aan een bar in het stadje Cody in Wyoming. En dan kan het zomaar gebeuren dat er een paar cowboys naast u gaan zitten met wie u in een geanimeerd gesprek belandt. Want dat is het midden- en noordwesten van Amerika: Cowboy Country.



Wyoming in het noordwesten van Amerika is de cowboystaat bij uitstek. Het stadje Sheridan is er een aantal jaar geleden uitgeroepen tot het best bewaarde sheriff stadje van Amerika en Cheyenne werd ooit benoemd tot America's beste 'True Western Town'. In Buffalo staat bovendien het historische Occidental hotel, waar de Sundance Kid nog heeft geslapen en waar de kogelgaten nog in de muur van de bar zitten. En in dit soort stadjes is de cowboy lifestyle niet iets uit een ver verleden, maar gewoon de realiteit van alledag.

POWWOWS

Het wilde westen van Amerika is ook de thuisbasis van veel indianen. In Montana leven de Blackfeet, de Crow en de Flathead. Ook anno 2014 kunt u nog steeds kennis te maken met deze cultuur. Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Powwows die in de regio gehouden worden.

Het bekendste icoon van de indianencultuur is het Crazy Horse Memorial waarin het hoofd van Chief Standing Bear is uitgehouwen, een tegenhanger van Mount Rushmore National Memorial waarin de hoofden van vier presidenten zijn uitgehakt. Met dat verschil dat het Crazy Horse Memorial nog steeds niet af is. Het beeldhouwwerk wordt door familie be-

heerd en gefinancierd uit donaties en opbrengsten uit het bezoekerscentrum. Wanneer en of het ooit af komt? Het is net als bij de Sagrada Familia in Barcelona. Niemand durft het te voorspellen.

Naast cowboys en indianen vindt u in de noordelijke en westelijke staten van de VS natuurlijk nog veel meer. Met name de natuur en de enorme ruimte zijn hier de grote trekkers. De staten Wyoming, Montana, South Dakota en North Dakota hebben hun krachten gebundeld in Rocky Mountain International. Hier kunt u hiken, stijle bergwanden beklimmen, bruine beren en grizzly's spotten, kayakken, een rodeo bezoeken of gewoon eindeloos genieten van het wisselende landschap in een van de Nationale Parken.

VOOR WIE DURFT

De 'Going to the sun' road in Glacier National Park. Dit is een bergroute waar u met uw huurauto prima kunt rijden, maar waarvan de haarspeldbochten voor uw camper niet meer haalbaar zijn. Gelukkig rijden er ook mini vans als u liever niet zelf achter het stuur kruipt. Het is de kriebels in uw buik waard. Naaldbossen, besneeuwde bergtoppen, vergezichten over enorme gebieden waar geen mens te bekennen is en de eindeloze Rocky Mountains.

Houdt u ook van levendige steden?

Dan kan Portland in Oregon een mooie gateway zijn voor uw reis. Hoewel Salem de hoofdstad van de staat is, is Portland met ruim een half miljoen inwoners de grootste en meest levendige stad van de regio. Portland, ook wel biervana genoemd, telt 53 brouwerijen. 25 procent van de hop wereldwijd wordt verbouwd in deze regio. Bier wordt hier serieus genomen en dat proeft u terug in elk glas.

Buiten de stad is ook genoeg te proeven. Natuur bijvoorbeeld. De staat Oregon heeft prachtige natuurwonderen, waaronder de sequoia, maar geen daarvan staat op de bekende lijsten. Daarom heeft ze zelf een lijst samengesteld en de zeven wonderen van Oregon benoemd: De slapende vulkaan Mount Hood, de Columbia River Gorge waarlangs u ook de 200 meter hoge waterval Multnomah Falls vindt en Crater Lake dat ligt in een uitgedoofde vulkaankrater en met 600 meter het diepste meer van de Verenigde Staten is.

Ook de Painted Hills, de Wallowas, Smith Rock en de stoere kust maken deel uit van het lijstje van zeven. Ontdek de regio en beoordeel zelf of een van hen een plekje verdient op de officiële lijst van de zeven wonderen van de wereld. ■

■ Echte cowboys aan het werk



■ De skyline van Portland met op de achtergrond Mt. Hood

MET AIRBERLIN NAAR DE VS

Al jaren maakt airberlin naam in Europa. Ook Nederlandse reizigers hebben ontdekt dat de Duitse maatschappij veel mogelijkheden biedt. Daarbij is Düsseldorf ook voor ons een prima luchthaven om van te vertrekken. Het Duitse airberlin heeft al enige tijd geleden de grenzen letterlijk en figuurlijk verlegd. Want in het schema is een groot aantal bestemmingen in de VS opgenomen. Ook daarin wil airberlin concurrerend zijn.

Het vliegen vanaf Düsseldorf biedt voor een grote groep reizigers veel voordelen. Vanuit bijvoorbeeld Amsterdam ben je er al in anderhalf uur rijden, maar de winst zit vervolgens ook in het gemak waarmee er kan worden ingecheckt. En opvallend is de relatieve rust ten opzichte van bijvoorbeeld Schiphol. Düsseldorf is in 2013 niet voor niets uitgeroepen tot de beste regionale luchthaven van Europa.

Een ander voordeel van het vliegen vanuit Duitsland is dat de vakantieperiodes iets anders zijn dan bij ons in Nederland. Daardoor lopen die periodes niet altijd parallel. Dat is te merken aan zowel de beschikbaarheid van de vluchten als de prijs van de tickets. In 2015 gaat dat bijvoorbeeld op voor de krokus-, en meivakantie en de tweede helft van de zomervakantie. Vanaf Düsseldorf vliegt airberlin u comfortabel (in de

business- en de economy-class) naar populaire bestemmingen in de VS, zoals het verleidelijke Fort Myers, en het bruisende Los Angeles. Er zijn zelfs dagelijkse vluchten naar Miami, beroemd om de witte stranden, de gebouwen in pasteltinten in het Art Deco-district en de karakteristieke strandhuisjes. En door de vluchten naar New York is er voldoende gelegenheid om deze dynamische metropool te verkennen. •



NON-STOP USA

Vanaf Düsseldorf Airport vliegt airberlin non-stop naar Fort Myers (3 x per week), Los Angeles (6 x per week), Miami (dagelijks) en New York (tot 2 x per dag). Via Berlijn vliegt airberlin bovendien dagelijks naar Chicago. Met een overstap op een vlucht van one-world-partner American Airlines zijn talloze andere bestemmingen in de USA en Canada eenvoudig te bereiken. Wat dacht u van Boston, Las Vegas, Montreal, Orlando, San Francisco, Toronto of Hawaii? Info: www.airberlin.com Tel.: 0900-737 8000 (20ct/min)



USA CANADA.NU

REISMARKT • 1-2 NOV 2014 • FIGI-ZEIST



USA Zaal

Deelnemers op de reismarkt

- * 333 Travel
- * Air Berlin
- * Alamo
- * America Travel Guide
- * American Vacations
- * Arke
- * Beaches of Fort Myers & Sanibel
- * Cruise America & Canada RV Rentals
- * De Jong Intra Vakanties
- * Exit Reizen
- * Experience Kissimmee
- * Go Amerika
- * GoMotorbiking
- * Kuoni/Tenzing Travel
- * Le Beau Reizen
- * NBBS Reizen
- * Route 66 Reizen
- * The Florida Keys & Key West
- * Tioga Tours
- * Travel Oregon
- * Travelhome
- * Travelworld
- * US Travel/ Canada Travel
- * Wild West USA

Tafel

- 42
- 27
- 33
- 28
- 30
- 34
- 35
- 22
- 26
- 32
- 29
- 24
- 23
- 36
- 39
- 40
- 41
- 31
- 21
- 20
- 37
- 38
- 19
- 25

Website

- www.333travel.nl
- www.airberlin.com
- www.alamo.com
- www.americatravelguide.nl
- www.americavacations.nl
- www.arke.nl
- www.fortmeyers-sanibel.com
- www.cruiseamerica.com
- www.dejongintra.nl
- www.exit-reizen.nl
- www.experiencekissimmee.com
- www.goamerika.nl
- www.gomotorbiking.nl
- www.kuoni.nl
- www.lebeaureizen.com
- www.nbbs.nl
- www.route66reizen.nl
- www.fla-keys.de
- www.tiogatours.nl
- www.traveloregon.com
- www.travelhome.nl
- www.travelworld.nl
- www.ustravel.nl
- www.wildwestusa.nl

Telefoon nr.

- 0348-441951
- 0900-7378000
-
- 088-9999787
- 010-2584211
- 0900-8847
- +1-239-338-3500
- +44-77-0970-2909
- 0180-457803
- 0314-375666
- +49-221476712-25
- 020-5612007
- 020-5612005
- 020-3989398
- 020-7220800
- 010-2891891
- 0172-769130
- +49-221-476712-14
- 0527-245400
- 0182-394455
- 040-2113938
- 073-7074310
- 024-6778750
- 030-6911654







USA CANADA.NU

REISMARKT • 1-2 NOV 2014 • FIGI-ZEIST



- | | |
|--|---|
|  Vrijhouden |  USA Tafel |
|  Brandmelding |  Canada Tafel |
|  Brandweerslang |  Catering punt |

USA CANADA.NU

REISMARKT * 1-2 NOV 2014 * FIGI-ZEIST



Canada Zaal

Deelnemers op de reismarkt

Tafel

Website

Telefoon nr.

★ Air Canada	13	www.aircanada.com	0800-0229769
★ Air Transat	2	www.airtransat.nl	0800-87267288
★ Askja Reizen	10	www.askja.nl	026-3529390
★ Beluga Expeditions & Adventures	48	www.belugareizen.nl	010-2950126
★ Canada Reizen	3	www.canadareizen.eu	010-7144450
★ Discovery Trains	16	www.discoverytrains.net	+32-784-805-88
★ Dutch Wolf Tours	46	www.dutchwolftours.com	+1-403-505-6095
★ Edmonton Tourism	47	www.exploreedmonton.com	+1-780-401-7696
★ Explore Canada	14	www.explorecanada.be	+32-5927-4787
★ Fraserway RV Rentals	4	www.fraserway.com	+1-604-527-1102
★ GoCanada	17+18	www.gocanada.nl	035-7503225
★ Icelandair	6	www.icelandair.nl	020-5213955
★ Nature Trek Canada	5	www.naturetrek.ca	+1-250-653-4265
★ Rocky Mountaineer/Incento Treinreizen	43	www.incento.nl	035-6955116
★ Skiën in Canada	8	www.skienincanada.nl	06-12497500
★ SNP Naturreizen	44	www.snp.nl	024-3277000
★ Tioga Tours	7	www.tiogatours.nl	0527-245400
★ Tourism Yukon	45	www.travelyukon.com	+1-867-667-3532
★ Travel Alberta	9	www.travelalberta.com	+1-403-648-1000
★ TravelHome	15	www.travelhome.nl	040-2113938
★ Travelworld	12	www.travelworld.nl	073-707 4310
★ VIA Rail Canada	11	www.viarail.ca	+1-604-640-3768
★ WRC Reizen	1	www.wrc.nl	088-0101100
★ America Magazine	49	www.maaslanduitgeverij.com	0412-628218



VERLIEFD OP CANADA

Wat maakt je nu specialist op Canada? Zijn dat scherpe prijzen? Mooie offertes? Kennis? Kundig advies? Eigen campinggidsen? Eigen fietsen? Excursies met postbodes in watervliegtuigjes?

In onze ogen eigenlijk alles wat we hierboven opnoemen, aangevuld met oprechte liefde voor het land!

Iedereen die bij GoCanada werkt is verliefd op deze indrukwekkende bestemming en reist meerdere keren per jaar die kant op om elke keer weer nieuwe plekjes te ontdekken en nieuwe routes te proberen. En dat doen we met heel veel plezier kunnen we zeggen!

Uiteraard voor onze eigen ervaring, maar vooral bedoeld ter inspiratie

om u zo goed mogelijk van advies te kunnen dienen.

Maak een keer een afspraak in Baarn en laat ons vertellen waarom we nu juist zo gek zijn op Canada... en dat is meer dan alleen beren, orca's en watervliegtuigjes!

Dat gaat ook om die verborgen parltjes; die rustige camping aan de rivier, die postboot in het fjord en die cabin op de berg.

Maak een afspraak met ons en wordt ook verliefd op Canada!

Voor meer informatie:

w: www.gocanada.nl

e: info@gocanada.nl

tel.: 035 - 7503225



GOCANADA.NL



■ Roderick op de Alaska Cruise



■ Anuska in Jasper National Park



■ Barbara op zoek naar orca's



■ Vivian in de camper



Oost Canada: natuur én down town

AVONTUURLIJK TREINEN

Een meerdaagse treinreis door Oost Canada is een onvergetelijke ervaring. Omdat de trein op plekken komt waar u zelf nooit zou komen, ziet u het landschap vanuit een uniek perspectief. Bovendien kunt u aan boord lekker ontspannen en bent u direct down town in alle grote steden.

Een avontuurlijke rondreis door Canada per trein? Het kan! VIA Rail, de nationale spoorwegen van Canada, heeft een groot railnetwerk waardoor u op bijna alle plaatsen kunt komen. En dat kunt u zo avontuurlijk maken als u zelf wilt.

Het grote voordeel van reizen per trein is dat u echt tot rust komt. U hoeft niet te rijden of op te letten. In plaats daarvan hebt u echt even tijd voor zichzelf óf voor elkaar. Daardoor ontstaat er soms zomaar een goed gesprek of de tijd voor

een middagdutje. Gewoon, omdat het kan. Al zal het met de prachtige vergezichten op de oceaan, bossen, meren en bergen nog niet meevalen om de ogen te sluiten. Omdat de Canadezen ook veel gebruik maken van de trein en zelden verlegen



Met de trein

zitten om een praatje, is het reizen per trein ook nog eens een heel sociale manier van reizen. „Het is net een dorp op wielen. Voor u het weet kent u iedereen”, aldus een ervaren treinreiziger.

NAT PAK HALEN

Een ander groot voordeel van het reizen per trein is dat u midden in de stad uitstapt. Uw hotel, restau-

rant of museum is daardoor nooit ver weg en als u de natuur of het avontuur buiten de stad wilt opzoeken, kunt u eenvoudig een auto huren. Zo wordt uw reis erg flexibel en ligt elk Nationaal Park of dorpje binnen handbereik.

Voor de Niagara Falls hoeft u dat overigens niet te doen, want ook daar brengt de trein u naar toe. Wie het oosten van Canada bezoekt kan eigenlijk niet om dit wereldwonder heen. Al van verre hoort u het water naar beneden donderen. En dichtbij gekomen is het te hopen dat de wind de andere kant opstaat, anders is een nat pak zo gehaald. Aan boord van de Maid of the Mist kunt u tot bijna onder de waterval varen en is droog blijven vrijwel geen optie. Want per seconde stort hier ongeveer het water uit één miljoen badkuipen neer. Overweldigend en prachtig, zeker als de zon schijnt en er regenboog verschijnt bij dit natuurwonder.

STUKJE FRANKRIJK

Canada is officieel tweetalig: Engels

en Frans. In het karakteristieke Montreal merkt u dat misschien nog wel het meest. Het is een sfeervolle stad met veel Franse invloeden. Het is na Parijs zelfs de grootste Franstalige stad ter wereld. Vanaf de 234 meter hoge heuvel Mont-Royal is er een prachtig uitzicht over de stad en zijn oude centrum, Vieux-Montreal.

Dit gebied staat bekend om de nauwe straatjes en de vele verschillende cafés en restaurantjes. Alsof u even in Parijs bent.

Naast Montreal zijn ook de Canadese hoofdstad Ottawa, Quebec City, Toronto, Kingston en Halifax de moeite van een city trip waard. En tussendoor is er oneindig veel natuur. Het 1000 eilanden gebied, het grote meren district, de Saint Lawrence rivier, de ruige Atlantische kust van Nova Scotia en het groene binnenland maken van Oost Canada een veelzijdige en vooral een onvergetelijke vakantiebestemming. •

Skylines Toronto aan Lake Ontario



HISTORIE EN RU

Goldrush en witte paarden



De ijsvelden van Kluane National Park

Yukon is een van de noordelijkste provincies van Canada. Grenzend aan Alaska en de poolcirkel overschrijdend. De ruimte die je er hebt is fenomenaal. Yukon heeft de oppervlakte van Frankrijk maar het aantal inwoners past met gemak in een niet al te groot voetbalstadion: ongeveer 35.000.

Hoewel je er via Vancouver gemakkelijk komt met het vliegtuig, (en ook wel via Edmonton en Winnipeg) trekt de provincie per jaar ongeveer 329.000 toeristen waarvan slechts tien procent uit het buitenland komt.

Met zulke getallen zal het niemand verbazen dat het aantal wilde dieren in de provincie, het aantal mensen dat er permanent woont fors overstijgt. De verhouding is één mens tegen twee elanden, een grizzly beer en zes kariboes.

Eind negentiende eeuw was Dawson City in Yukon een van de belangrijkste plaatsen van het noordelijk halfrond. Er was goud gevonden bij de Klondike rivier.

Veel goud. Ruim 50.000 mannen, vrouwen en zelfs kinderen werden aangestoken door de goudkoorts en zochten hun geluk in Yukon. Er waren zelfs Nederlanders bij die met een grote omweg hier terecht waren gekomen.

LEVENDIGHEID

Er verrees een groot tentenkamp op de plek waar nu Dawson City is. Het fortuin waarop werd gerekend zorgde voor een enorme levendigheid. Dawson groeide uit tot een stad en kreeg vanwege de allure de bijnaam 'Parijs van het Noorden'. Nieuwsgierig geworden reisden ook bekende namen als de Amerikaanse schrijver Jack London, uitvinder Thomas Edison en leden van de fa-

milies Guggenheim en Rothshild naar het Noorden. De goldrush van Klondike kan nog steeds worden herbeleefd in Dawson City.

Maar het is niet de glamour waardoor Yukon naam heeft gemaakt. Het adembenemende landschap, de verscheidenheid aan fauna en flora en natuurlijk de tot de verbeelding sprekende ligging zijn de charmes van de provincie met White Horse als hoofdstad.

Overigens komt die naam niet van echte witte paarden. Maar zowel de plaatselijke indianen-stammen als de pioniers vonden dat de witte koppen op de wild stromende Yukon rivier op de manen van paarden leken.

IMTE IN YUKON

De stad telt 28.000 inwoners. De overige ongeveer 7000 hebben zich dus verspreid over de rest van de enorme provincie.

Behalve de ruimte heeft Yukon nog veel meer te bieden. Zoals de hoogste berg van Canada, Mount Logan, bijna 6000 meter hoog. In Yukon staat meer dan de helft van de hoogste pieken van het land. Maar liefst twaalf van de twintig hoogste bergen.

POOLCIRKEL

De indruk kan ontstaan dat Yukon vanwege de ligging een groot deel van het jaar onbereikbaar is vanwege sneeuw en ijs. Maar de wegen worden juist erg goed bijgehouden. Bijzonder is dat er maar liefst 5000 kilometer aan snelweg ligt. Een ervan is de enige weg in Canada die over de poolcirkel gaat.

Het zijn de omstandigheden waarin u zich eigenlijk zelf een pionier

waant. Die gedachte wordt versterkt doordat hier ook nog steeds groepen indianen wonen die trouw blijven aan hun traditie en eeuwenoude leefgewoonten. Die zijn ook te bewonderen in de verschillende culturele evenementen, vooral in de zomer.

Door de noordelijke ligging is er een Midzomernacht. Maar naarmate de dagen verstrijken wordt het ook steeds sneller donker. En 's winters wordt het overdag nog nauwelijks licht. Dat is ook de tijd voor het Noorderlicht. Het schitterende schouwspel waarin de hemel in vuur lijkt te staan. De eerste verschijnselen daarvan zijn vaak al eind augustus of begin september waar te nemen. Overdag zijn het de uitbundig gekleurde bomen die aandacht trekken.

Behalve het Noorderlicht is er in de winter natuurlijk veel meer te beleven. Zoals excursies in de sneeuw,

want daarvan ligt er pakken. De winter en de ongerepte wildernis hebben een grote aantrekkingskracht op een groeiend aantal liefhebbers van avontuur en het prachtige winterse landschap. Sneeuwschoen lopen of met een hondenslee op sneeuwsafari, het kan allemaal.

IJSVELDEN

Zomer en winter, Yukon heeft iets betoverends. Van de unieke historie van de goldrush in Klondike tot aan de uitgestrekte gletsjermereën, de ijsvelden van Kluane National Park en de fascinerende bergketens.

En lopend door de uitgestrekte bossen is er het besef dat niet ver weg wilde dieren lopen die je met een beetje geluk nog kan zien ook.

Yukon is een levensgroot avontuur. Het wacht op u om gedeeld te worden. •



■ Terug in de tijd in Dawson City



■ Idyllisch beeld langs de Yukon Rivier



■ Mount Logan



ONVERGETELIJKE BERENEXCURSIE

Bij het horen van Alaska doemen er beelden op van weidse vlaktes waar aan de horizon bergen verrijzen. De uitgestrekte natuur, met kronkelende beekjes en snelstromende rivieren. Het is het land waar de wilde natuur onder handbereik ligt.

Degenen die er al jaren werken en wonen, kunnen ons wegwijs maken in de ongerepte wereld. Zoals Craig en Sarah Elg van Emerald Air Service die indrukwekkende berenexcursies organiseren.

Zij behandelen de bezoeker niet als toerist, maar als mede-liefhebber van de natuur. In de toelichting die voor de excursie wordt gegeven zal duidelijk zijn dat er in kleine groepjes wordt vertrokken. De liefde voor de natuur staat voorop en het is een unieke ervaring dat Craig en Sarah de bezoeker dicht bij de beren brengen zonder de

beesten te veel te storen.

De kans dat je er een of meerdere ziet is aanwezig. Maar de omstandigheden kunnen onvoorspelbaar zijn, het kan voorkomen dat de trip helaas niet doorgaat als het weer dat niet toelaat.

De ervaring begint al bij vertrek vanuit Homer. Chris vliegt met het waternvliegtuig naar Katmai National Park en landt daar op een meer of zee-arm. Daar wemelt het van de zalm en het is een gewilde plaats voor de beren om hun voedsel te vangen. Het schouwspel is adembenemend, net als de natuur zelf. Niet alleen het fascinerende ritueel van hoe de beren de vis vangen blijft boeien, ook hoe ze (als die er zijn) hun jongen ermee voeren. Craig en Sarah zorgen ervoor dat hun gasten het allemaal meemaken en opmerken. Met hun ervaring (zij maken de beren als zes generaties mee) weten zij ook precies wat de veiligste

manier is om zo dicht mogelijk bij de beren te komen.

Uit de reacties van degenen die de reis hebben gemaakt, blijkt wel dat het een onvergetelijke trip is. •



BEURSAANBIEDING

Bezoek de stand van Askja Reizen op de USA Canada Reismarkt en u krijgt - indien u vóór 1 december een individuele reis boekt naar Alaska of Canada - € 50 korting per persoon.

RUIG, UNIEK EN BESCHERMD

Hoewel er heel veel van is, koesteren de VS en Canada hun natuur en alles wat daar groeit en bloeit. Sinds de negentiende eeuw zijn er Nationale Parken waar volgens strikte regels de bescherming van flora en fauna is geregeld. Wie er wil verblijven moet in sommige gevallen een pas kopen bij het overschrijden van de grens van het park. En in elk geval staat alles onder streng toezicht.

Het maakt de beleving in deze gebieden overweldigend. En doordat er zorgvuldig mee wordt omgesprongen zijn sommige 'bewoners' uniek. Het bijzondere van Glacier National Park in Montana is dat vrijwel alle planten en dieren die er leefden voordat de Europeanen kwamen, er nu nog voorkomen.

In de voornamelijk uit naaldbomen bestaande bossen staan verschillende soorten bomen. Veelvoorkomende bloemen en planten zijn het wilgenroosje, dophei en nagelkruid.

SYMBOOL

Er zijn twee beschermde diersoorten te vinden in het park: de ongeveer 300 grizzlyberen, en de Canadese lynx. Andere dieren in het park die vaak worden waargenomen zijn de sneeuwgeit (het officiële symbool van het park), de eland, het witstaarthert en de coyote. De poema is er wel maar die wordt nauwelijks gespot. Sinds enkele jaren is ook de wolf teruggekeerd.

In de parken wordt de rust zorgvuldig bewaard. Sommige delen sluiten in de winter om de dieren rust en een ongestoorde winterslaap te gunnen. Zo is de Logan Pass in het Glacier National Park 's winters gesloten. Voor meer parken geldt dat er in bepaalde periodes van het jaar beperkingen zijn voor de bezoekers.

In Banff National Park in Canada bijvoorbeeld (een geliefd wintersportgebied) zijn de hellingen juist in de zomermaanden gesloten voor het publiek. Dat wordt gedaan om





De Lynx, komt voor in de parken

de dieren te laten paren en jongen te krijgen. Pas in november -als er sneeuw ligt- gaan de pistes weer open. Nationale Parken hebben allemaal hun unieke eigenschappen. In Alaska (deze staat is net als Californië gezegend met maar liefst acht Nationale Parken) ligt de grootste.

MOUNT SAINT ELIAS

Het Wrangell-St. Elias National Park (in 1980 gesticht) is maar liefst ruim 53.000 vierkante kilometer groot. Dat is anderhalf keer zo groot als Nederland. In het park ligt Mount Saint Elias, met 5489 meter de op één na hoogste berg van de Verenigde Staten.

Het kleinste Nationale Park in de VS is Hot Springs National Park in Arkansas, gelegen aan de rand van de stad Hot Springs. Het park en de stad hebben hun naam te danken aan de diverse warmwaterbronnen. Daar wordt van gezegd dat er een genezende werking vanuit gaat. Soms worden ze dan ook gebruikt

voor bepaalde therapieën. De oude badhuizen die nog in het park staan, zijn ook beschermd.

Niet alleen vanwege de geneeskrachtige werking zijn de bronnen bijzonder. Zij kregen in 1832 al bescherming van het Amerikaanse Congres, omdat de bronnen de plaatselijke bevolking van warm water voorzien. Pas in 1921 kreeg het gebied het predikaat National Park. Door hun naam en historie zijn sommige parken wereldberoemd geworden. Yosemite bijvoorbeeld in Californië. Yosemite National Park werd dankzij de inspanningen van natuurbeschermers in 1890 als een van de eerste nationale parken van de VS opgericht.

Van de bijna vier miljoen bezoekers die het park jaarlijks trekt, besteedt het merendeel zijn tijd in de Yosemite Valley. Verder omvat het park hooggebergte, heldere berggrievieren en watervallen.

Yellowstone National Park is het

oudste Nationale Park in de Verenigde Staten en zelfs ter wereld, opgericht in 1872. Het ligt zowel in de staten Wyoming (voor het grootste deel) als in de staten Montana en Idaho.

BOS

Yellowstone heeft een oppervlakte van 8983 vierkante kilometer. Het grootste gedeelte van het park bestaat in Wyoming uit bos, waarvan een gedeelte in 1988 door een grote bosbrand is verwoest. In het park leven bizonnen, herten, verschillende soorten beren, coyotes en wolven.

Zowel met de auto als te voet kan het bijzondere park worden verkend. Er is maar liefst 1600 kilometer aan wandelpaden waardoor de 'hikers' (net als in andere Nationale Parken overigens) volledig aan hun trekken komen. In het zuiden sluit Yellowstone aan op het andere beroemde Nationale Park van Wyoming, Grand Teton National Park.

populair bij degenen die van varen en vissen houden.

Nationaal Park Banff ligt in Canada, in het zuidwesten van Alberta. Het beslaat een gebied van zo'n 6641 vierkante kilometer en omvat onder meer de plaatsjes Banff en Lake Louise. Banff was het eerste Nationale Park van Canada, opgericht in 1885.

HOOGSEIZOEN

Naar het park komen jaarlijks bijna acht miljoen bezoekers. De zomer is duidelijk het hoogseizoen. Hoewel de winterse omstandigheden uitstekend zijn voor skiërs en snowboarders trekt dat beduidend minder bezoekers.

Ten zuiden van dit park ligt Waterton Lakes National Park. Minder bezocht, maar zeer de moeite waard. Met in de buurt schitterende meren. Dat van Waterton zelf natuurlijk en op een half uurtje rijden ook Cameron Lake met aansluitend het Amerikaanse Glacier National Park.

Er liggen verschillende gletsjers, bergen en rivieren in dit park, waaronder die van het Columbia-ijsveld. De jongste loot aan de rijk gevulde boom is Sable-eiland. Het nauwelijks bewoonde eiland (de naam komt van het Franse sable dat zand betekent) ligt in de Atlantische Oceaan op 180 kilometer ten zuidoosten van Nova Scotia.

Het eiland is een boogvormige zandrichel, 42 kilometer lang en circa twee kilometer breed. Het zand is waarschijnlijk een restant uit de laatste ijstijd. Sable-eiland is omgeven door zandbanken en ondiepten.

Vele schepen vergingen hier. ■



■ Emerald Lake bij Banff



■ Eindeloos kanoën in Yosemite National Park



■ Ruimte en bergen, Logan Pass



■ Hertje



■ Lange wandelingen in de Nationale Parken



Yellowstone is een van de populairste nationale parken van de Verenigde Staten en wordt sinds de jaren zestig jaarlijks bezocht door twee miljoen toeristen. Het unieke van het park is het vulkanische karakter. Er zijn maar liefst 10.000 warme bronnen en meer dan 200 geisers.

Van die laatste categorie is de Old Faithful de beroemdste. Deze geiser spuit elke 92 minuten een 45 meter hoge kolom water en stoom omhoog. Deze tijd kan variëren tussen de 45 en 125 minuten, maar toch is de geiser betrouwbaar. Andere beroemde geisers spuiten maar eens per 6 tot 8 maanden.

Yellowstone is ook beroemd vanwege zijn vele meren en rivieren. Het Yellowstone Lake is maar liefst 352 vierkante kilometer groot, en is zeer



■ Dome 4 in Petaluma



■ Dome in Panguitch



■ Interieur D6 11



■ Dubbele Serengeti in San Diego



■ Serengeti in Cannonville



■ KOA Camping in Cannonville

Gemak van een hotel,
de sfeer van een camping

AMERICA'S TENT LODGES

In Europa is kamperen in 'ingerichte tenten' razend populair. SNP biedt nu ook in de VS reizen aan met verblijf in compleet ingerichte familietenten. Ideaal voor families met kinderen die het zuidwesten van Amerika op een betaalbare en unieke manier willen ontdekken.

READY TO GO

Op prachtige locaties in de buurt van de bekende Nationale Parken staan compleet ingerichte tenten met echte bedden, keukenblok met volledige keuken- en kookinventaris, koelkast, magnetron, koffiezetapparaat, lampen, tafel met stoelen en zelfs een tuinset. Het enige wat je zelf mee moet nemen is een slaapzak en handdoek. Omdat koken in de tent in de VS strikt verboden is, heeft iedere tent de beschikking over een BBQ-set om buiten te koken en hebben veel campings een gezamenlijke keuken.

SNP heeft een rondreis langs de tent lodges uitgestippeld waarbij je per huurauto de mooiste plekken van de 'southwest' bezoekt. Natuurlijk duik je in het diepste van de aarde in Grand Canyon National Park. En bezoek je andere bekende natuurparken zoals Zion National Park en Bryce Canyon met haar sprookjesachtige amfitheater van rotspilaren. Je reist door de droge maar veelkleurige Painted Desert en zoekt

verkoeling in het hooggebergte van de Sierra Nevada waar je kunt mountainbiken, wandelen of raften. Vanzelfsprekend bezoek je ook de fantastische Yosemite vallei met watervallen en kaarsrechte granietwanden.

Naast al het natuurschoon is het ook genieten van een hamburger aan de befaamde Route 66, van je bezoek aan het bizarre Las Vegas, hét entertainment circus van Amerika, en aan San Francisco, een van de leukste steden van het continent. In 2015 organiseert SNP in de Canadese provincie Quebec ook een reis op basis van ingerichte tenten.

WEBSITE

Alles wat je nodig hebt voor een prachtige reis of vakantie vind je buiten. Met reizen over de hele wereld is SNP dé specialist op het gebied van actieve en duurzame natuurreizen.

Kijk op www.snp.nl/usacanada voor een overzicht van de reizen en arrangementen in Noord-Amerika. •

Je vindt het buiten

SNP
NATUUR
REIZEN

SOME AIRLINES GIVE YOU MILES. ICELANDAIR GIVES YOU TIME.

Gratis stopover in IJsland onderweg naar de VS of Canada.



Anchorage | Boston | Denver | Edmonton | Halifax | Minneapolis | New York | Seattle | Toronto | Orlando | Vancouver | Washington D.C.
NIEUW IN 2015 : Portland, Oregon

+ icelandair.nl

#MyStopover

ICELANDAIR 

VOOR U
CANADA
UP
graded

amsterdam >
toronto
calgary
vancouver

canada
directe
vluchten

air transat
brengt canada
dichterbij
airtransat.nl

 **Air**
transat