

Rust, ruimte, natuur, steden en dieren

Canada biedt zó veel!

Canada is grenzeloos. Rust en ruimte zijn er in overvloed. In deze dagen ook niet onbelangrijk; Canada is veilig. Het immense land heeft alles wat een reiziger wenst. Want behalve deze drie voordelen is er heel veel natuur, schone lucht en wilde dieren. Daarbij nog een paar heel mooie en interessante steden.

Wie aan Canada denkt, ziet bergen voor zich, grote meren en vergezichten met wegen die doorgaan zover u kunt kijken. Het spreekt tot de verbeelding voor degenen die er nog niet zijn geweest, het zijn de pluspunten die genoemd worden door iedereen die er al eens was en vaker terug wil.

Er zijn rechtstreekse vluchten vanuit Amsterdam naar de belangrijkste steden als Vancouver, Toronto, Montreal, Edmonton en Calgary waardoor de oversteek gemakkelijk is gemaakt. Aangekomen is het even wennen aan het tijdsverschil. Maar de steden zijn zo aangenaam dat het aanpassen aan de nieuwe omgeving en tijd geen probleem is. In de zomer is er veel te beleven. Het ontdekken van de stad is al een avontuur op zich en voor wie

meteen de ontspanning zoekt, is er voldoende gelegenheid. Bars, restaurants schitterende parken. Elke stad heeft veel te bieden.

Relaxen gaat bijna vanzelf in Canada. Het aantal inwoners is iets meer dan twee keer dat van Nederland, terwijl Canada in oppervlakte ruim 240 keer zo groot is.

De emotionele en historische band tussen Nederland en Canada is heel sterk. Emigranten uit de jaren vijftig bouwden er hun bestaan op en veel van hun kinderen en kleinkinderen bleven er ook. Op sommige plekken is het Nederlands nog een veelgesproken taal.

Helemaal onbekend is Canada mede daardoor niet. Uiteraard ook door het schaatsen in



Met de camper meteen de natuur in.

Calgary en de Olympische Winterspelen van Vancouver.

In deze GoCanada Courant belichten we een aantal bijzondere gebieden en hun 'inwoners'. Plaatsen waar wellicht niet iedereen van heeft gehoord maar die het Canada-gevoel wel goed weergeven.

Een populaire bestemming voor de eerste kennismaking is Vancouver. Met de auto of de camper de stad uit en meteen de natuur in, is fantastisch. Een oversteek naar Vancouver Island is ook zeer de moeite waard.

Onderweg beren zien (bruine, zwarte en op een afstandje misschien een grizzly), walvissen spotten, imposante elanden of wolven. Het rijke dierenleven is bijna letterlijk onder handbereik.

En daar waar de Canadezen behulpzaam kunnen zijn, doen ze dat. Ook zij zijn relaxt, vinden het een aangename verrassing wanneer ze iemand uit Nederland ontmoeten en zijn altijd bereid om de onontdekte plekjes te vertellen voor een extra mooie ervaring. De mogelijkheden zijn eindeloos, ongeacht in welk jaargetijde u er bent. De zalige zomers, de schitterende kleurenpracht in het najaar tijdens de Indian Summer, en de koude

winters in de Rocky Mountains met skiën in poedersneeuw. 's Zomers heerlijk varen op een uitgestrekt meer, naar het platteland met echte cowboys en de rodeo's, de rijke geschiedenis van de Indianen.

Er is zó veel. En ook nog eens op allerlei manieren te bereiken. Met de auto van hotel naar lodge, met de camper zodat u helemaal vrij bent om te gaan en staan waar u wilt, of met de trein dwars door het land.

Een eenmalig bezoek aan Canada is eigenlijk niet genoeg, er is gewoon te veel. Maar één ding is

zeker, als u er bent geweest bent u verkocht en zit het Canada-virus in uw bloed!



De geschiedenis van de oorspronkelijke bewoners wordt gekoesterd.



Beren, bewoners van de vele natuur.

Dé specialisten in Canada-reizen

Om een idee te krijgen van wat Canada precies heeft te bieden en wat de mogelijkheden zijn, kunt u zich het beste goed laten informeren door echte specialisten. Deze Canada Courant is een uitgave van GoCanada in Naarden. Alle medewerkers zijn experts van Canada, gedreven door de liefde voor het land. "We zijn er zelfs verliefd op", klinkt het bij iedereen. Zij geven u alle informatie en stellen ook graag een reis op maat samen.

Voor verder informatie of het maken van een afspraak:

Amsterdamsestraatweg 9c
1411 AW Naarden
035 - 750 32 25
info@gocanada.nl
www.gocanada.nl



We love Canada!



Vertrouwd en ontspannen onderweg

Camperen ideaal voor gezin

Thuis ver van huis. Dat is de beste omschrijving van het gevoel dat je hebt als je een aantal weken met de camper door Canada trekt. Het belangrijkste is om alle bagage en boodschappen even een plek te geven. Zodanig dat de spullen niet door de camper vliegen als we de bocht om gaan. Maar als het mobile home, letterlijk vertaald het mobiele thuis, is ingericht is het ook helemaal goed voor de vakantieperiode.



COLOFON

Deze Canada Courant is een uitgave van GoCanada, Naarden

www.gocanada.nl
Tel: 035 - 750 32 25

Vormgeving
Reddog Design, Naarden
www.reddogdesign.nl

Projectmanagement
Baflo Media, Kortenhoef
www.baflomedia.nl

Foto's
Shutterstock, J. Teulings,
Travel Alberta en Yukon
Tourism



Fraserway RV

Your Vehicle to AdventureSM

COAST-TO-COAST SERVICE
FROM VANCOUVER
TO HALIFAX



WHY CHOOSE FRASERWAY

- Coast-to-coast service
- Nederlands sprekend personeel op bijna alle lokaties
- Huge selection of modern recreational vehicles
- Wifi access
- Wheelchair accessible units available
- Free transfers







A RECREATIONAL VEHICLE FOR EVERY ADVENTURE



Fraserway.RV.Rentals
 @FraserwayRVrent
 Fraserway RV Rentals
 @fraserwayvrent
 @fraserwayvrentals
 FRASERWAY.com



Rijden met de camper, heerlijk vrij en alles kan.

De service van de camperverhuurder is goed geregeld want we werden opgehaald bij het hotel. Handig: want voor drie weken koffers mee is een aardige hoeveelheid. Zeker als de kinderen ook mee op reis zijn.

Bij de plaats waar de campers staan opgesteld is het één en al vriendelijkheid. Er wordt niet gedaan alsof u alles al moet weten. Duidelijke uitleg en instructies en alle tijd om niet alleen de spullen binnen te zetten

maar ook om de technische aspecten van de camper uit te leggen.

Als alles helder is, kunnen we er vandoor. Oppassen en uitkijken want de camper is natuurlijk veel langer dan een personenauto. Vooral de bochten moeten ruimer worden ingestuurd. Het mooie van camperen is dat u het zo luxe kan maken als u zelf wilt. En daarbij is er ruime keuze in gradaties van services op de campgrounds. Van gewoon een plekje aan het meer zonder voorzieningen tot aan een volledig ingerichte standplaats met op een steenworp afstand een ruim opgezette winkel, restaurants, douches of een fraai zwembad. En wifi natuurlijk. Daarbij zijn er de faciliteiten die horen bij een zogenaamde full hookup. Dan zijn er op de plek waar u staat zowel water als elektriciteit voorhanden en kunt u er zelfs nog afvalwater kwijt.

De eerste avond is het natuurlijk een beetje wennen maar eigenlijk wijst alles zich vanzelf. Aan de oever van een schitterende beek vonden we onze standplaats. En meteen is duidelijk waarom degenen die voor het eerst met de camper op reis gaan er het de rest van hun leven over hebben. Middenin de natuur dus extra zuurstof van de frisse, schone lucht.

Het comfort van de camper en de ongekende ervaring van de overwelldigende natuur. Om je heen het

ruizen van de bomen op een briesje en het geluid van het kabbelende water. Een perfecte nacht.

Voor een campervakantie hoeft u niet per se van te voren alles te reserveren en vast te leggen. Hoewel het op de bonnefooi langs een campground rijden mogelijk is, heeft dat als bijkomend effect dat u er redelijk op tijd naar toe moet om zeker te zijn van een plek. Of om genoeg tijd te hebben om een andere te zoeken. Sommige zijn populair en kunnen geen plaats meer hebben. 's Morgens even bellen biedt uitkomst en zekerheid. En wat meer armslag in de loop van de dag.

Als u een vast reisprogramma heeft, kan het van te voren boeken van een plek uitkomst bieden. Maar dan is het wel zo dat u op van te voren geplande tijden weer vertrekt.

Zo niet, dan heeft u weer de flexibiliteit om te gaan en staan waar u het beste uitkomt.

Zo vervolgden we onze reis. Kijken waar het leuk is en als het beviel even blijven, anders de volgende ochtend weer verder. Steeds in behapbare etappes langs steden waar je nog nooit van hebt gehoord. Een ontdekkingsstocht met het hele gezin. Overdag van alles beleven en ontdekken en 's avonds in het inmiddels vertrouwde bed even napraten. Net als thuis.

Gemak staat voorop

Met de auto ook de stad in

Gemakkelijk rijden, grotere afstanden afleggen en geen gedoe op een camping. Verstokte niet-kampeers zullen even slikken bij het idee dat ze met de camper door Canada rijden. Enigszins onterecht zoals op deze pagina's blijkt, maar smaken verschillen nou eenmaal.

En toegegeven, de auto heeft zo zijn voordelen. Wie zich op één van de highways bevindt en het idee krijgt de snelweg te verlaten om het achterland in te rijden, doet dat met een personenauto gemakkelijker dan met de camper.

Het afslaan gaat nog, maar manoeuvreren in een stad gaat met een camper soms wat lastiger.

Wat de flexibiliteit betreft is dat met de auto ook prima geregeld. Aan de ene kant kunt u de route uitstippelen en van te voren samen met een reis-expert de accommodaties onderweg regelen. Ook kunt u een stop maken op de plek die interessant of mooi is en ter plekke een accommodatie regelen. Gezien het aanbod, zeker buiten de grote steden, kan dat laatste een prima oplossing zijn voor de overnachtingen.



Eindeloze wegen, heerlijk rijden.



Tips van de specialisten

GoCanada is al 10 jaar een begrip in de reiswereld, bent u na het lezen van onderstaande tips enthousiast geworden en benieuwd naar meer van hun verhalen?

Bezoek deze specialisten bijvoorbeeld op de **50PlusBeurs** (20 t/m 24 september, Jaarbeurs in Utrecht), de **USA & Canada Reismarkt** (4 en 5 november, Spant! in Bussum) of op de **Vakantiebeurs** (11 t/m 15 januari 2017, Jaarbeurs in Utrecht)!



Barbara

"Ontroert door Rockies"

De overweldigende natuur roert me altijd als ik in Canada ben. Maar tot tranen toe was tot nu de keer dat ik ben gaan heli-hiken in de Rocky Mountains. Een helikoptervlucht over de prachtige bergen tot zover je maar kunt kijken. Om vervolgens afgezet te worden langs een kabbelende bergrivier en daar met een gids te leren over de flora en fauna. Betoverend mooi en totale rust! Terug vlogen we over de besneeuwde toppen en bleken de azuurblauwe meren gewoon werkelijkheid! Mijn mooiste ervaring ooit!



Roderick

"Lodge in een fjord"

Wanneer je echt de vissende grizzlyberen van dichtbij wilt zien, boek dan een tweedaags verblijf naar de Knight Inlet Lodge. Een uniek resort middenin een fjord alleen bereikbaar per watervliegtuig. Eén van de mooiste plekken waar ik ooit ben geweest in Canada!



Anuska

"Keno City Hill Sign Post"

Je voelt je 'on top of the world' als je boven op Keno City Hill bij de Sign Post staat! Indrukwekkend ver uitzicht gemengd met overblijfselen uit de bizarre Gold Rush tijd maken het helemaal compleet. Krijg je geen genoeg van de verhalen en wil je gezellig een 'home cooked meal'?

Breng dan zeker een bezoek aan het Keno City Hotel waar Leo en Bonnie je verwelkomen. Zij laten je volledig voelen wat de Yukon Lifestyle is! Vergeet ze niet te groeten van mij ...



Vivian

"Moeder moose en kind"

Ik zou de Cabot Trail op Cape Breton Island (Nova Scotia) willen aanraden. Dat is een prachtige rondrit, waarbij je onderweg veel wandelingen kunt maken en kunt genieten van prachtig uitzicht over zee. Het beste is om onderweg ergens te overnachten, zodat je alle tijd

hebt om dit mooie gebied op je gemak te verkennen. Op twee verschillende plaatsen heb ik daar overdag een moeder moose met kind gezien. Echt heel bijzonder!



Jemy

"Rugzak vullen"

Ik ben net werkzaam bij GoCanada en vertrek half september voor mijn eerste camperreis naar West Canada. Daar ga ik de postvlucht doen, kajakken en beren spotten. Ik kom terug met een rugzak vol met tips!

A STAR ALLIANCE MEMBER 

CANADA OP JE BUCKET LIST? BEGIN IN TORONTO.

Non-stop van Amsterdam naar Toronto gedurende het hele jaar.

Air Canada vliegt dagelijks non-stop ('s winters 3 keer per week) van Amsterdam naar Toronto. U kunt in Toronto overstappen naar meer dan 60 bestemmingen in Canada. Geniet van onze goede beenruimte en uitstekende service. Een vakantie naar Canada begint bij ons aan boord.

Neem contact op met Go Canada voor boekingen en de mogelijkheden om gratis een stopover te maken in Toronto.

AIR CANADA  *Your world awaits.*



The only Four-Star
international network
carrier in North America





Post brengen naar de afgelegen wereld

Het westen van Canada is grillig. Ontelbare fjorden en kleinere inhammen typeren de kust. En daar middenin honderden eilandjes. Afgelegen, vaak onbewoond. Maar ook wel bewoond door een paar rustzoekers of professionals die de natuur onderhouden, of er een schitterend gelegen resort runnen. Via de weg kunt u er niet komen en er is ook geen treinverbinding. De enige manier om deze plekken te bereiken is over het water of via de lucht, en dat zijn spectaculaire vluchten met een watervliegtuigje.



Op deze vluchten kunt u mee en het is zeer de moeite waard om te ervaren. U komt op plaatsen die anders onbereikbaar zijn en die luisteren naar aansprekende namen als Refuge Cove. Meer een nederzetting dan een echte plaats met een officieel aantal inwoners van 50. Het is een

populaire plek voor watersporters die er een paar uur aanmeren en hun proviand en watervoorraad aanvullen.

Surge Narrows ligt in het gelijknamige Provinciale Park. Door de ligging is er een zeer sterke stroming en wisseling in getijden. Daar waar wilde

dieren soms kenmerkend zijn voor delen van Canada is het hier juist het onderwater leven dat beroemd is. Zeekomkommers, zeesterren en zee-anemonen floreren hier dankzij de ideale omstandigheden van de zee.

Blind Channel is de plek voor avontuurlijke kajaktochten. Degenen die van vissen houden, kunnen hier hun hart ophalen.

Vanuit Campbell River wordt op deze bijzondere locaties de post gebracht en opgehaald. Eén van de watervliegtuigen die daarvoor wordt ingezet heeft een rijke geschiedenis. De Havilland Beaver werd al gebruikt door het Amerikaanse leger in Azië en daarna voor commerciële doeleinden in

eigen land. Een beresterk vliegtuigje dat perfect geschikt is voor deze opdracht. U bent niet alleen mede-passagier, maar helpen om de postzakken in en uit te laden wordt zeer op prijs gesteld.

Onderweg naar de volgende bestemming vertelt de ervaren piloot over de bijzonderheden van het gebied. De ongerepteheid, de dieren die er leven en de natuurverschijnselen. De vlucht duurt in totaal zo'n anderhalf uur en is een ongerekende ervaring.

Deze vluchten worden ook vanaf verschillende andere vertrekpunten gemaakt.

Onder meer vanuit de haven van Vancouver. Maar de meest bijzondere routes zijn wel vanaf Campbell River met Corilair.

U maakt zo kennis met de unieke bestemmingen. Wellicht doet u daar zo veel inspiratie op dat u bij een volgend bezoek, afgezet wilt worden op een van de afgelegen plekken.

Want dat is natuurlijk ook mogelijk. Ver weg van de drukke buitenwereld in een tempo dat door de natuur wordt gedictieerd. Er zit alleen één groot nadeel aan, eens moet u helaas weer terug.





Aangenaam wennen in Edmonton



Edmonton heeft als stad van aankomst vele voordelen. Het ligt noordelijker dan Calgary en Vancouver waardoor de aanvliegtijd vanuit Nederland korter is. Daar waar die twee steden steeds populairder worden (en drukker) is Edmonton een aantrekkelijk alternatief. Bovendien vliegt de KLM non-stop op Edmonton.

Al met al is het een lange vlucht en daarom is het aangenaam dat de stad zelf voldoende te bieden heeft om even bij te komen van de reis. Er is in de afgelopen jaren veel gedaan om het centrum aantrekkelijker te maken. In de zomer zijn er veel festivals op allerlei gebied waardoor de weekenden levendig zijn. Concerten in de openlucht zijn een relaxte manier om te wennen aan het tijdsverschil. Wie actiever wil zijn, kan een fiets of Segway huren om de stad te verkennen. Zelfs in de winter is dat zeker een goede optie.

Iets buiten de stad ligt het bijzondere Elk Island National Park. Daar worden imposante bizonnen opgevangen en gefokt om de soort in stand te houden en om de dieren later weer uit te zetten in de vrije natuur.

Voor wie in contact wil komen met de cultuur van Alberta is er de Art Gallery of

Alberta. Daar is veel werk te zien van (jonge) Canadese kunstenaars, maar ook wordt er in verschillende tentoonstellingen aandacht geschonken aan kunst uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.

Even de lichte jetlag er uit lopen? Dat kan in één van de vele parken. Een stad met water heeft altijd een bijzonder karakter en dat geldt ook voor Edmonton. De North Saskatchewan loopt er dwars doorheen en dat geeft de mogelijkheid voor mooie wandelingen langs het water of varen op deze rivier.

En dan 's avonds lekker eten, bijvoorbeeld in Strathcona, de wijk die door steeds meer Edmontonianen wordt gevonden voor een avondje uit. Ook in het centrum van de stad is er voldoende keus als het gaat om een aangenaam restaurant.



Het centrum van shoppen, eten en relaxen is de West Edmonton Mall. Met 800 winkels en 100 restaurants is dit het grootste winkelcentrum van Noord-Amerika. Met een enorm zwembad, compleet met een schip.

Op die manier wennen aan het Canadese leven, het weer, de tijdzone. Het is prima te doen. De volgende dag verder naar het onbekende; het noorden, de Rocky Mountains in het westen of het verrassende gebied tussen Edmonton en Calgary.



Bizons in Elk Island National Park



Op de Segway door de stad, ook in de winter.



Cowboys bij de Grande Prairie Stampede.

Naar het noorden

Water, bergen en rodeo

Ten noorden van Edmonton ligt het echte platteland van de provincie Alberta. Koers richting Lesser Slave Lake, het immense meer waar u naar hartelust kunt watersporten. Onderweg rijdt u al door kleine plaatsjes met soms niet meer dan 300 inwoners. Rivieren, meertjes en de vriendelijke lokale bevolking die bereid is tips te geven over waar u het beste naar toe kunt.

De namen uit cowboyland die we tegenkomen spreken boekdelen. High Prairie, Valleyview, Crooked Creek en Grande Prairie. De laatste plaats ligt al tegen de uitlopers van de Rocky Mountains aan. Het hoogtepunt van het jaar is het rodeospektakel tijdens de Grande Prairie Stampede in de eerste week van juni.

Naar het westen

Rijden door de Rockies

Jasper werkt als een magneet op degenen die de Rocky Mountains in willen. Vanuit Edmonton zeer goed in een paar uur te bereiken. Mooie beroemde plaats van waaruit in een grote ronde via Calgary terug gereden kan worden. Het is 287 kilometer van Jasper naar Banff, dwars door de Rockies. Hier merkt u waarom cruise control is uitgevonden. Onderweg is het ene vergezicht nog mooier dan het andere.

U krijgt er geen genoeg van. Middenin de natuur overnachten op één van de campgrounds. De relaxte sfeer van een stadje in de bergen zal ook iedereen goed doen. Hier bent u in een eigen wereld.



Schitterend bergmeer in de Rocky Mountains.



Long Table Diner in Markerville.

Naar het zuiden

Van stad naar Badlands

Op slechts een paar uur rijden van Edmonton ligt de wonderlijke wereld van de Badlands. Door de wind heeft het zachte gesteente zeer opvallende vormen gekregen. Drumheller wordt gezien als het centrum van de Badlands. Niet alleen vanwege de grillige structuur spreekt dit deel van Alberta tot de verbeelding. Ook het feit dat hier dinosaurussen hebben geleefd, geeft een extra dimensie. In de plaatselijke musea en het Dinosaur Provincial Park kunt u er van alles over zien en lezen.

Ten westen van Highway 2 is het waterrijke landschap zeer vruchtbaar. Dat is goed te merken aan de verscheidenheid aan fruit en groente. Om dat te vieren wordt in Markerville (50 inwoners!) jaarlijks in juli de Taste of Markerville gehouden.

UNPLUG AND CONNECT.

Here in Edmonton, we are connected.

Connected to the world with direct flights into Europe and throughout North America. Connected to Canada's North and Northern Rockies. A metropolis that connects urban spaces with classic Canadian nature. Start exploring today. www.exploreedmonton.com

EXPLORE EDMONTON



Vind de Big Six!

Canada staat bekend om de ongerepte natuur en de vele wilde dieren. In Afrika is er sprake van de 'Big Five', de vijf dieren die je gezien móet hebben. In Canada draait alles om de 'Big Six'. Het zijn de soorten die de meeste indruk maken. Vind ze om de beleving compleet te maken!



1. WALVIS

Bovenaan de lijst

Heb je geen walvis gezien, dan ben je eigenlijk niet aan de Canadese kust geweest. In bepaalde periodes, zoals tijdens de zalm trek, zijn de hongerige dieren het beste te spotten. Een goed gebied om ze waar te nemen is British Columbia in het westen van Canada. Van april tot en met oktober komen daar vooral de grijze walvis, de dwergvinvis en de bultrug veel voor. Ze zijn goed te zien vanaf Vancouver Island en dan aan de oceaankant. In het oosten zijn Newfoundland, Quebec, New Brunswick en Nova Scotia de hotspots. Bij Quebec worden regelmatig witte dolfijnen, dwergvinvissen en bultruggen van mei tot en met oktober gesignaleerd. Net als de blauwe en de gewone vinvis. Bijzonder: niet alleen op zee, maar ook in de St. Lawrence rivier.

Waar? *Kust van Oost en West Canada*
Wanneer? *Beste tijd april t/m oktober*



2. BEER

Schijn bedriegt

De zwarte beer, bruine beer, grizzlybeer en ijsbeer. Beren en Canada horen bij elkaar. Hoe lief de beren er ook mogen uitzien, ze zijn altijd gevaarlijk. Aangeraden wordt om voorzorgsmaatregelen te nemen in gebieden waar de beer huist. Ga in een berengebied altijd in groepjes erop uit en maak voldoende geluid om ze af te schrikken. De ruim 25.000 grizzly's komen voor in British Columbia, Alberta, de Yukon, de Northwest Territories, Nunavut en de noordelijke delen van Manitoba. De beren zijn het beste te zien tussen april en oktober, vooral aan de kust langs de fjorden. Ze eten bessen, insecten en vis. De winterslaap begint gewoonlijk in oktober/november en duurt drie à vijf maanden. Zwarte en bruine beren zijn in heel Canada te zien, behalve op Prince Edward Island.

Waar? *Heel Canada (grizzly alleen west)*
Wanneer? *April t/m oktober*



3. ELAND

Liefhebber van zout

De eland (moose) is de grootste van alle herten. Mannetjes kunnen bijna 800 kilo wegen, vrouwtjes tegen de 400 kilo. De kans dat je er in Canada eentje ziet, is vrij groot. Alleen in het uiterste noorden komen ze vrijwel niet voor. In het voorjaar en de zomer, wanneer sneeuw en ijs zijn verdwenen, leven ze vooral van waterplanten met een hoog zoutgehalte. Om aan die behoefte te voldoen, zijn de dieren in de wintertijd in de buurt van snelwegen te vinden. Daar likken ze van het zout dat op de weg is gestrooid. Voordat het winter wordt, verliest de eland tijdelijk zijn kenmerkende gewei. Daarmee bespaart hij energie, die hij benut om de vorst te overleven. Zodra deze koude periode voorbij is, groeit het gewei weer aan.

Waar? *Heel Canada*
Wanneer? *Het gehele jaar*



4. ELK

Gewilde prooi

Een slag kleiner dan de eland is de wapiti (elk), dat 'witte buik' betekent. Vanwege de beschutting tegen de zon, beperkt de leefomgeving zich tot bosachtige gebieden in de provincies British Columbia en Alberta. 's Zomers eet de elk planten en gras, 's winters boomschors. Ook bieden de bomen bescherming tegen vijanden. De wapiti is een gewilde prooi vooral voor wolven, coyotes, poema's en beren.

Waar? *British Columbia en Alberta*

Wanneer? *Het gehele jaar*



5. ORKA

Vlees en Vis

In natuurdocumentaires wordt de orka vaak geportretteerd als een vleesetend roofdier. Maar er zijn ook soortgenoten die uitsluitend vis eten. Beide zijn aan de zwart-witte kleur en een vin op de rug te herkennen. Ze leven in groepen in de wateren tussen Vancouver Island en het vasteland van British Columbia. De viseters blijven meestal op één plek, de vleeseters trekken vaker rond.

Waar? *Kust British Columbia*

Wanneer? *Het gehele jaar*



6. WOLF

Echte jager

De wolf leeft in heel Canada, met uitzondering van de kustprovincies in het oosten. Wolven leven in roedels van maximaal dertig dieren. Het zijn echte jagers. Ze eten reeën, zwijnen, vogels en kleinere knaagdieren, maar vallen met de roedel ook makkelijk een bizon of eland aan. Eenzame wolven op zoek naar een partner of nieuw territorium leggen tientallen tot ruim duizend kilometer af.

Waar? *Heel Canada (niet maritieme prov.)*

Wanneer? *Het gehele jaar*

CANADA VOOR IEDEREEN



✈

Directe vluchten

Economy, Club en Option Plus

23kg gratis ingecheckte bagage

Amsterdam
Toronto,
Montreal*,
Calgary en
Vancouver

GoCanada en Air Transat brengen u graag naar Canada!

*via Toronto



Rust, ruimte en historie in de Yukon

Het gevoel van vrijheid is bijna niet te bevatten. Het zijn de ongerepte natuur en de schoonheid van de Yukon die tot de verbeelding spreken. Nog afgezien van de opmerkelijke geschiedenis, die wordt gedomineerd door edelmetaal.



Yukon is één van de noordelijkste provincies van Canada. Grenzend aan Alaska en de poolcirkel overschrijdend. Yukon heeft de oppervlakte van Frankrijk maar met slechts 35.000 inwoners.

Eind negentiende eeuw, nu 120 jaar geleden, werd goud gevonden in een zijtak van de Yukon rivier. Het nieuws van de ontdekking



door Skookum Jim, verspreidde zich razendsnel door het land. Niet zonder gevolgen. Mannen, vrouwen en zelfs kinderen werden aangestoken door de goudkoorts en zochten hun geluk in de Yukon.

Bijna 100.000 gelukszoekers reisden af naar het noorden van Canada. In de zoektocht naar goudaders kwamen de delvers over zee eerst aan bij Skagway, gelegen in Alaska maar grenzend aan Canada.

KILOMETERS VERKENNEN ONDER DE MIDDERNACHTZON...

Laat je meeslepen door de betovering van Yukon!

In dit enorm uitgestrekte landschap leidt elke nieuwe weg tot weer een verrassende ontdekking: indrukwekkende gletsjermereen, fascinerende bergketens en historische plekken nemen je mee in een andere wereld. Hoor de sterke verhalen over de beruchte goudkoorts in Klondike en bekijk talloze wilde dieren tijdens eindeloze zomerdagen.

Volg je hart en sluit deze fantastische ervaring er in. Yukon: een levensgroot avontuur dat op je wacht om gedeeld te worden!





Goede wegen of een treinverbindingen waren er uiteraard niet. De barre tocht ging over de Chilkoot Trail en White Pass Trail en daarna per vlot vanaf Bennett Lake honderden kilometers over de Yukon rivier.

In de Yukon woonden vooral de oorspronkelijke bewoners, de First Nations. Die hadden uiteraard ook het goede nieuws vernomen en gebruikten hun voorsprong bij het zoeken van goud. Één van de families die zich tot de First Nations mag rekenen kwam voort dankzij de Nederlandse Ira van Bibber.

De verleidingen van het blinkende goud (en zilver) maakten de ontberingen de moeite waard. Met paarden trokken duizenden de bergen

over, het barre weer trotserend. Onder hen ook bekende namen als leden van de familie Rothschild en Guggenheim, uitvinder Thomas Edison en schrijver Jack London.

Eigenlijk duurde de goudkoorts maar drie jaar. Na de ontdekking in 1896 werd de omgeving overspoeld met gouddelvers. Zij trokken in hun zoektocht steeds noordelijker en kwamen uiteindelijk terecht in Dawson City. Vóór de goldrush een rustig plaatsje van 500 inwoners, dat in twee jaar bijna explodeerde naar 30.000 inwoners. Daar werd het verdiende geld ook weer grotendeels uitgegeven in het casino, bij de cancandansessen en in de bars. De welvaart steeg zo zeer dat Dawson City op een gegeven moment het 'Parijs van het Noorden' werd genoemd.

Na een paar jaar bleek Alaska een interessanter gebied te zijn en in 1899 trokken de meesten weg uit Yukon.

Maar de goudkoorts had zijn stempel blijvend gedrukt op de provincie. Een bezoek aan Dawson City is zeer de moeite waard. Daar is de historie gekoesterd en waant u zich in eind 19de eeuw.

De provincie is daarbij rijk aan adembenemend landschap. Het zal niemand verbazen dat het aantal wilde dieren, het aantal mensen dat er permanent woont fors overstijgt. De verhouding is één mens tegen twee elanden, een grizzlybeer en zes kariboes. De verscheidenheid aan flora en fauna en natuurlijk de tot de verbeelding sprekende ligging

zijn de charmes van de provincie met Whitehorse (28.000 inwoners) als hoofdstad.

Behalve de fenomenale ruimte is er nog veel meer. Zoals de hoogste berg van Canada, Mount Logan, bijna 6000 meter hoog. Die staat in Kluane National Park, opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. In de Yukon staan maar liefst twaalf van de twintig hoogste bergen van Canada.

Het zijn de omstandigheden waarin u zich een pionier waant. Die gedachte wordt versterkt doordat hier ook nog steeds groepen Indianen (First Nations) wonen die trouw blijven aan hun traditie en eeuwenoude leefgewoonten. Vooral 's zomers zijn die te bewonderen bij de verschillende culturele evenementen.

Door de noordelijke ligging is er een Midzomernacht. Naarmate de dagen verstrijken wordt het steeds sneller donker. En 's winters wordt het overdag nog nauwelijks licht. Dat is de tijd voor het Noorderlicht. Het schitterende schouwspel waarvan de eerste verschijnselen vaak al eind augustus of begin september zijn waar te nemen, wanneer ook de uitbundig gekleurde bomen de aandacht trekken.

In de winter is er van alles te ondernemen. Zoals wandelexcursies in de sneeuw, sneeuwschoenlopen of met een hondenslee op sneeuwsafari.

Yukon is een levensgroot avontuur. Wie rust en ruimte zoekt, heeft hier zijn doel bereikt.



Noorderlicht.

Dead Horse Gulch

GOUDZOEKERS MET HART VAN STEEN

De goudkoorts deed meer met de mens dan alleen de drang om fortuin te maken. Hardwerkende familiemannen werden "beesten met een hart van steen", zoals de schrijver Jack London ze omschreef. De auteur reisde zelf met de karavaan mee over de White Pass Trail (van Skagway naar Bennet) en zag hoe mannen hun zwaarbepakte paarden afbeulden.



Comfortabel reizen via de White Pass & Yukon Railroad.

Er ging vaak proviand mee voor bijna een jaar. Ze hadden geen oog voor de dieren die een jammerlijk lot tegemoet gingen. De route was voor een groot deel smal, glibberig en gevaarlijk. Onderweg was er nauwelijks wat te grazen en er was onvoldoende voer voor de edele dieren meegenomen. De paarden stierven massaal onderweg. Na zo'n 25 onherbergzame kilometers lieten zij het leven. De goudzoekers lieten de dieren achter in wat nu bekend staat als de Dead Horse Gulch. Nog steeds zijn er overblijfselen duidelijk zichtbaar van deze gruwelijke geschiedenis.

De alternatieve route (van Dyea, eveneens in Alaska, naar Bennet) was korter maar wel met hogere pieken. De toppen van de bergen reikten tot zo'n

2400 meter. Op de Chilkoot Trail was dat 1400 meter maar de hellingen waren stijler en het weer slechter. Vanuit Bennet ging het per vlot verder over de rivier.

Nog steeds zijn deze routes te volgen. Wie in het spoor van de gouddelvers het avontuur maar ook de prachtige natuur wil ervaren kan een trektocht van enkele dagen maken. Begeleid door zeer ervaren gidsen en uiteraard voorzien van de juiste kleding, apparatuur en hulpmiddelen.

De gemakkelijke manier is met de trein via de White Pass & Yukon Railroad van Skagway naar Whitehorse. Comfortabeler, dan de goudzoekers destijds, maar eveneens dwars door het schitterende landschap.



Traditie in ere gehouden; dansers van de Dakka' Kwa'an stam in Carcross.

GoCanada Specialist in Canada reizen!



De mooiste rondreizen maak je in Canada...

Op zoek naar een bestemming waar je op een veilige en rustige manier de mooiste individuele rondreizen kan maken? Dan gaat uw volgende reis naar Canada! Doorkruis highways met klinkende namen als de Icefields Parkway of de Alaska Highway. Volg de Cowboy Trail langs de Rocky Mountains of de route van de goudzoekers: de Cariboo Highway. En of u dit nu doet met een camper, huurauto met accommodaties of een gehele reis op maat, wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Bel ons of maak een afspraak op ons nieuwe kantoor in Naarden.

Hieronder twee voorbeelden van de meest populaire camper- en autorondreizen op onze website:



3 weekse Walvis Camperspecial

v.a. **€ 1.499,-** *
p.p.

Ontdek Vancouver Island en doorkruis de machtige Rocky Mountains tijdens deze 3 weekse camperaanbieding. Inclusief gratis walvisexcursie alsmede:

- Non-stop KLM vlucht
- 1 nacht hotel op basis van logies
- Transfers hotel-camperhuurder-luchthaven
- 19 nachten camperhuur
- 3000 km vrij en klaarmaakkosten
- Kampeeruitrusting en inventaris
- CDR verzekering (eigen risico CAD 750,-)
- Onze unieke Rustic Campground Gids
- Onze gloednieuwe What to do in Canada excursiegids
- Route suggesties inclusief tips over de highlights



2 weekse Autorondreis Highlights of the Yukon

v.a. **€ 2.742,-** *
p.p.

Deze 2 weekse roadtrip voert u langs alle 'hotspots' van de Yukon en een stukje van Alaska! Wilderness, here we come! Deze reis is inclusief:

- Retourvlucht Amsterdam - Vancouver
- Retourvlucht Vancouver - Whitehorse
- 2 nachten Vancouver Airport Hotel
- 11 overnachtingen Yukon en Alaska
- 11 dagen autohuur
- Toegangkaartje Yukon Wildlife Preserve
- Alaska Marine Highway Ferry
- Route informatie inclusief tips over de highlights

* Prijs o.b.v. 2 pers. excl. 37.50 res.kosten + 2.50 calamiteitenfonds.

Meer informatie? www.gocanada.nl of bel **035 - 750 32 25**

AUTORONDREIZEN | CAMPERREIZEN | GROEPSREIZEN | WINTERSPORT

